

Nieuwsbrief



Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Babajit. Hierin kun je lezen over de ontwikkelingen van de stichting en over de activiteiten met bewoners om zo een beeld te geven van de dagelijkse dingen en de bijzondere momenten van de woongroep. De nieuwsbrief is voor bewoners, hun netwerk en alle andere betrokkenen van de stichting. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website: www.babajit.nl

Afgelopen maanden is er het een en ander veranderd. Er zijn twee nieuwe bewoners komen wonen wat weer extra leven in de brouwerij geeft. We vinden het super dat jullie er zijn en zien dat jullie je plekje al vinden! Ook komt er om het weekend iemand meedraaien in de groep die deze plek al heel goed kent. Gezellig dat je aansluit!

Daarnaast zijn er twee nieuwe medewerkers gestart die zich in de nieuwsbrief ook zullen voorstellen.

Hierbij een impressie van een aantal activiteiten:



Op een E-scooter crossen door het bos en over de hei. Een fantastische ervaring waar iedereen van genoot.



Met mooi weer het blotevoeten pad gelopen. Het lijken haast varkenspootjes 😊



De herfst is weer in aantocht en voor de aankleding zijn er mooie herfstkransen gemaakt!



En ook wat kun je genieten van iets kleins. In dit geval het hamstertje.

Even voorstellen....

Hallo allemaal! Op zoek naar een leuke vacature voor iemand anders, kwam ik een vacature van Babajit tegen. Bij het lezen van de vacature en na het telefonische contact werd ik steeds enthousiaster. Ik wist het zeker: wat ze vragen dat ben ik en dit gaat mijn nieuwe werkplek worden. En vanaf 1 september werk ik bij Babajit :-)

Ik ben Franciska, getrouwd en ben een trotse moeder van 2 geweldige zoons van 19 en 21 jaar. Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg. Naast het werken bij Babajit, doe ik ook vrijwilligerswerk; wij hebben een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd voor de mensen in Zuidoost Groningen. Een plek waar ze gezien en gehoord worden, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Het zijn 2 mooie werkplekken die goed te combineren zijn met elkaar.

Even voorstellen...

Mijn naam is : Trijnie Kerkstra
Woonplaats : Winschoten
Leeftijd : 54 jaar
Moeder van : Jasper (23) en Marijn (21)
en schoonmoeder van Bo (23)
Hobby's : o.a. wandelen, fietsen, de natuur intrekken, lezen

Sinds augustus 2017 werk ik bij de familie Jager. Dit is per aug. 2021 uitgebreid naar de afdeling Begeleid Wonen op Babajit. Voor mij nieuw maar ook erg leuk om hierin met de bewoners op te trekken en een gezellige leefomgeving te creëren. Vanaf sept. ben ik gestart met de opleiding Begeleidster Specifieke doelgroepen aan het Menso Alting College in Groningen. Hierdoor hoop ik meer kennis op te doen om dit in de praktijk toe te kunnen passen.

Naast mijn bijdrage op Babajit werk ik als kapster in de ouderenzorg.

Veelal met kwetsbare ouderen zoals dementerenden, mensen met psychische problematiek en verstandelijk beperkte ouderen.

Ook dit werk doe ik dagelijks met veel plezier.



Groetjes namens team Wonen,
Nathanja